

5-sterren maaltijd

Aan het predikantschap is een salaris verbonden dat goed is maar niet royaal. Een 5-sterren restaurant is dan ook geen plek waar men mij zal aantreffen. Dit betekent echter niet dat ik nooit op een dergelijk nivo eet. Zo ben ik een keer verrast met een werkelijk bijzonder goed smakende maaltijd tijdens een van mijn scheepsbezoeken. De bemanning vertelde mij dat ze enkele dagen voor anker hadden gelegen. De tijd hadden ze doorgebracht met vissen waardoor deze nu kakelvers op het menu stond. Het was op een geweldige manier klaargemaakt. Toen ik de kok een compliment maakte door te zeggen dat ik mij in een chique restaurant waande, vertelde hij me dat hij ook daadwerkelijk jarenlang in zo'n restaurant had gewerkt. Toch verdienden hij en zijn vrouw net niet genoeg geld om hun drie kinderen in de Filippijnen de opleiding te laten volgen die ze een redelijke kans op een goede baan zou bieden. Hij heeft daarom besloten scheepskok te worden. Deze beslissing is voor hem en zijn familie niet makkelijk maar als eenvoudige predikant was ik toch maar even te gast in een 5 sterrenrestaurant!

Dominee Leon Rasser