

Verboden handen te wassen

Veel zeevarenden houden niet zo van regels en al helemaal niet van het heel precies naleven van regels. Toen ik in mijn hoedanigheid als havendominiee met een kapitein uit Bangladesh hierover in gesprek was, gaf ik vol enthousiasme een voorbeeld van Jezus. Hij wees erop dat je op de sabbat een schaap uit de put mag halen.

Tot mijn teleurstelling vond de kapitein het niet een heel sterk voorbeeld. Hij begon te vertellen over de enorm strenge regels aan boord op het gebied van voedselhygiëne. In diverse West-Europese havens komen vriendelijke laboranten met geavanceerde meetapparatuur in de keuken en voorraadruimtes van het schip. Na zo'n bezoek volgt altijd een reeks schriftelijke aanbevelingen en waarschuwingen.

Deze mogen niet in de wind worden geslagen en de kapitein zit nu met de nare gevolgen. Toen hij bijvoorbeeld na een half jaar werken aan boord net op tijd thuis was om de bruiloft van zijn broer mee te maken, kreeg hij op de eerste dag van dit feest een enorme buikkrimp. Daarna volgde een sprint naar het toilet. Op een religieus festival dat een week later plaatsvond, gebeurde precies hetzelfde. Toen ging bij hem een lampje branden. Door de strikte hygiëne aan boord had hij net zo'n slap afweermechanisme als een Westerse toerist!

Zijn vrouw wil nu plastic bakjes met eten voor hem meenemen als ze uitgenodigd zijn voor een feest. Hij heeft daar helemaal geen zin in en denkt er serieus over om de kok te verbieden zijn handen te wassen. 'Hopelijk neemt men in de keuken deze regel niet te letterlijk', zei ik. Dit vond de kapitein wel een geslaagde opmerking en we praatten verder over hoe het allerhoogste niet in regels te vangen is.

Dominee Leon Rasser